

Tijdschrift 'Steeds Bereid' Scoutsgroep De Zwaluw

Verantwoordelijke

Sam Bastiaens
Prinsenhof 46
9000 Gent

Uitgever/Redactie

Renée Mortier
Scherpzinnige Hinde

Mei 2018
Juni 2018
September 2018



Het hoekje van de EENHEIDSLEIDER



De koude wintermaanden hebben we achter ons gelaten en we werden reeds verwarmd door enkele heerlijke lentedagen. Tussen dit alles lag alweer een schitterende periode vol plezier en avonturen binnen De Zwaluw.

Zo hebben de Seniors al eens kunnen proeven van het leidinggeven tijdens hun stages waardoor de opvolging verzekerd is. Omdat niemand ooit volleerd is ging de leiding op leidersweekend in de besneeuwde Ardennen.

Sneeuw was er net niet maar het was wel verdomd koud tijdens onze eerste köttbullar avond. Maar dat kon de pret allerminst bederven. Onze leden werden weer in de bloemetjes gezet en iedereen genoot van een gezellige avond. Het mooiste compliment van de avond heb ik met heel veel graagte in ontvangst genomen: "het is hier zelfs lekkerder dan in de Ikea".

Nadien was het alweer tijd om uit te kijken naar de eerste zaterdag van de paasvakantie. Dé dag waarop bijna elke Zwaluw om 9 uur klaar staat om op kamp te vertrekken. De Seniors stonden zelfs reeds een aantal uur vroeger klaar om op hun kamp te vertrekken. Terwijl de rest van De Zwaluw in Balen vertoefde, trokken de Seniors naar Tsjechië. Na een cultuurtocht in Praag trokken ze verder naar Pilsen om van daaruit richting de natuur te trekken. Na een stevige trektocht doorheen de bergen kwamen de Seniors in Jiricna terecht om survivaltechnieken aangeleerd te krijgen en echt volledig van de natuur te leren. Dit alles onder een blakende zon en een mooie 23 graden. In Balen was de temperatuur wel wat lager maar de sfeer en enthousiasme van de leiders en kinderen zorgde voor quasi dezelfde omstandigheden. Een gevarieerd programma vol spelletjes en oefenen voor de paasshow zorgden alweer voor een hoop blije gezichten. Voor alle verhalen en foto's verwijst ik u graag door naar ons boekje en onze website.

Na alle vertier van het paaskamp en de seniorreis is het tijd om naar het einde van het jaar door te stormen en reeds uit te kijken naar het grote kamp. Nog enkele weken scheiden ons van alweer het allermooiste van het scoutsjaar. De eerste zenuwen beginnen alvast te komen, ook voor mij blijft dit razend spannend.

In de tussentijd trekt De Zwaluw ook nog naar Sint-Truiden met de JVG's, de VG's en de Seniors voor Intercamp: een kamp waarop Europese scoutsverenigingen samen op weekend komen. Hét ideale moment om veel andere scouten te leren kennen, zowel binnenlandse als buitenlandse. Met 50 leden zal de Zwaluw alleszins goed vertegenwoordigd zijn!

Na het einde van ons scoutsjaar trekken we op 30 juli weer naar het Kattenbos in Lommel met de oudste JVG's, de VG's, Seniors, Leiding en Stam. Wij zetten daar alles klaar om op 5 augustus iedereen te kunnen ontvangen om er alweer een fantastisch kamp van te maken. Graag ontvangen wij jullie ook weer op zondag 5 augustus op onze bezoekdag om een rondleiding te krijgen op het terrein en aan te schuiven voor onze befaamde barbecue. Net als vorig jaar willen we daarbij vragen om de honden thuis te laten, er zijn namelijk veel kinderen die geen fan zijn van honden. Vorig jaar is dit goed verlopen, we hopen dat dit ook dit jaar zal lukken.

Graag denk ik ook al eens aan volgend scoutsjaar. Op 8 september vliegen wij er namelijk alweer in voor een nieuw en boeiend scoutsjaar. Om de opvolging van onze eenheid te verzekeren is de Zwaluw altijd op zoek naar nieuw bloed. Heb je dus zelf een kleine spruit rondlopen of heb je vrienden of kennissen die nog op zoek zijn naar scoutsvereniging voor hun kinderen vanaf 6 jaar, mag je mij steeds een mailtje sturen.

Tenslotte wil ik er ook graag nog eens op wijzen dat er nog steeds een mogelijkheid bestaat om wijn te kopen. Zo hebben we fantastische rosé voor de zomermaanden! Maar ook de andere wijnen en cava zijn nog steeds voorradig. Vol enthousiasme voor de komende maanden sluit ik mijn bericht af. Stevige linker en tot binnenkort!!

Actieve Fret
Sam Bastiaens
Eenheidsleider
fret@dezwaluw.org
0484/03.09.64

Planning

Intercamp

Enkel voor JVG's, VG's en Seniors

Periode: Vrijdag 18 mei 2018 tot maandag 21 mei 2018

Locatie: Regionale luchthaven Limburg, Sint-Truiden

Verdere info over deze activiteit vindt u in de infofolder.

Groot kamp

Periode:

- 1^e periode: van maandag 30 juli tot en met donderdag 16 augustus.

Voor: leiders, Seniors, VG's, PL's & HPL's van de JVG's(*) en Stam.

Prijs: **€210** indien ingeschreven vóór 16 juli, **€220** erna

(*) komen terug samen met de andere kinderen op woensdag 15 augustus!

- 2^e periode: van zondag 5 augustus tot en met woensdag 15 augustus.

Voor: teerpoten, wolven en een deel van de JVG's.

Prijs: **€160** indien ingeschreven vóór 16 juli, **€170** erna

Locatie: Jeugdcamping VVV, Kattenbos z/n, 3920 Lommel

Inschrijven kan op elke vergadering bij Fret, of bij voorkeur via overschrijving met vermelding "Grootkamp + naam kind" op rekeningnummer BE40 0014 9451 4463.

Bezoekdag

Zondag 5 augustus, van 11u00 tot 15u00. Inschrijven voor de BBQ (€14 per volwassene, €9 per kind) kan tot 29 juli 2018, bij voorkeur via overschrijving.

Details zoals steeds in de kampfolder !

Eerste vergadering 2018-2019

Zaterdag 8 september, vanaf 14h00 in De Muze

Thema Groot kamp: Reis rond de wereld

Zoals elk jaar werkt de Zwaluw met een thema voor het Groot kamp. De indrukwekkende constructies worden dan aangepast aan het thema en ook verschillende spelen en opdrachten zijn gebaseerd op het thema.

Vorig jaar gingen we al een eerste keer op ontdekkingsstocht langsheen de verschillende “continenten” die onze mooie wereldbol rijk is. We hebben echter “*verre van*” alles gezien en daarom trekken we er ook dit jaar op uit om een tocht langs de continenten te organiseren.

Om helemaal mee te zijn in het thema zorgen we er ook steeds voor dat iedereen themakledij heeft. Een eerste aanzet wordt daarvoor steeds gegeven binnen te tak zelf op een knutselvergadering. Maar het staat iedereen natuurlijk vrij om creatief aan de slag te gaan thuis. Wat je met een hoop wc-rolletjes, een slazwierder en een lampenkap al niet allemaal kan doen!

Omdat de wereld veel te groot is om op 10 dagen te ontdekken trekt elke tak naar één continent waarna iedereen zijn/haar verhalen kan uitwisselen aan de rest van de eenheid.

De Teerpoten trekken dit jaar naar Azië, de Wolven gaan op hun beurt naar Afrika. De Jongverkenner-Jonggidsen zoeken het nog verder en gaan naar Zuid-Amerika. Omdat niet iedereen even ver kan gaan blijven de Verkenner-Gidsen wat dichterbij huis. Zij trekken op rondreis door Europa. De Seniors tenslotte halen de ware Columbus in zichzelf naar boven en trekken naar Noord-Amerika.



Scoutsjaar 2018-2019

Voor zij die al vroeg de familievakanties willen plannen, hieronder is de jaarplanning van 2018-2019.

Vergadering scoutsjaar 2018-2019				
September	8	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	15	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	22	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	29		Geen vergadering	
Oktober	6	10h	Scoutsactiviteit	17h30
	13	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	20		Geen vergadering: Leidersweekend	
	27	09h	Herfstkamp	31okt
November	4		Herfstvakantie	
	10	10h	Scoutsactiviteit	17h30
	17	14h	Scoutsactiviteit	17h00
	24		Geen vergadering	
December	1	10h	Scoutsactiviteit	17h30
	8	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	15	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	22		Kerstvakantie	
	29		Kerstvakantie	
Januari	5		Kerstvakantie	
	12	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	19	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	26		Geen vergadering	
Februari	2	10h	Scoutsactiviteit	17h30
	9	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	16	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	23		Geen vergadering: Leidersweekend	
Maart	2		Krokusvakantie	
	9		Krokusvakantie	
	16	10h	Scoutsactiviteit	17h30
	23	14h	Scoutsactiviteit	17h00
	30	14h	Scoutsactiviteit	17h30

April	6	09h	Paaskamp	11/apr
	13		Paasvakantie	
	20		Paasvakantie	
	27	10h	Scoutsactiviteit	17h30
Mei	4	10h	Scoutsactiviteit	17h30
	11	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	18	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	25		Geen vergadering	
Juni	1	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	8		Geen vergadering: examens	
	15	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	22	10h	Scoutsactiviteit	17h30
	29		Geen vergadering	

Artikel Stam Paaskamp 2018

Beste Lezers,

Het is weer zover. Een nieuw boekje vol met avonturen van jullie kinderen op kamp. En ja hoor... de STAM was ook aanwezig op het paaskamp. Niet om met de kinderen te spelen maar wel om lekker eten voor hen te voorzien. We hadden nu ook een interim Chauffeur voor onze Zwaluw camion. Bij deze dank ik **Thierry Verbeke** (papa van Julie Verbeke van bij de Wolven) die met de camion wou rijden.



Bij de Stam is het ook altijd een komen en gaan van mensen en dit kamp was het niet anders. In het begin van het kamp was het eerder een mannenploeg en naar het einde wat verdeelder. We hadden ook een jarige mee. Onze **Grizzly** mocht op 2 april zijn verjaardag vieren. Hiep Hiep Hoera!!!

Op de laatste avond van het paaskamp is het traditiegetrouw de paasshow. En zo staat het einde van het kamp weer voor de deur.

Ik dank dan ook alle Stammers die aanwezig waren op kamp en **Hert** als Eenheidsleiding. Merci!

Uw Verslaggeefster en fotografe ter plaatse

Kalme Kongoni





Mannenploeg: **Guppy, Saki, Valk, Panter, Leeuw, Grizzly, Hert.**
Samen aardappelen schillen voor de eenheid.

De twee broers **Hert** en **Saki**: verse groenten snijden voor de soep.





Kongoni geeft de fakkel over aan Cataras en Albatros.

Ara, Albatros en Arasari





'S morgens en 's avonds boterhammen smeren.
Hinde, Grizzly, Saki, Lama



De mascottes: **Aiko** en **Wolf**

Artikel Teerpoten Paaskamp 2018

Zaterdag 31 maart

Eenmaal alle teerpootjes naast hun vriendje of vriendinnetje op de bus plaats hadden genomen, vertrokken we richting de goede, knusse Spreedonken! Vandaag speelden twee mensen van de stam mee met ons namelijk **Katta** en **Hinde** omdat **Kaa** en **Raksha** pas later op kamp konden komen.

Na de busrit installeerden we ons in de slaapkamers. We sliepen in kamers per 4. Wanneer iedereen zijn lekker boterhammen van thuis gegeten had en de kampwenken besproken waren, was het tijd voor ons eerste middagspel. We zijn samen met Henry Stanley op zoektocht gegaan naar de ontdekkingsreiziger David Livingstone. Dit deden we door de inwoners van de jungle die we onderweg tegenkwamen te ondervragen. Uiteindelijk vonden we Dr. Livingstone veilig en wel terug.

Na het eerste middagspel van het kamp werd de leidersploeg vervoegd door **Kaa**. Iedereen was heel blij haar te zien! Hierna was het tijd voor een techniek. De teerpoten leerden hoe ze een fatsoenlijke inspectie konden maken, zodat de kamer altijd netjes zou liggen. Hierna was het tijd voor een lekker bord ravioli. Een zangles en verhaaltje later was het tijd voor het eerste avondspel van het kamp. Carmen van F.C. de Kampioenen kwam langs met de verschrikkelijke boodschap dat Neroke, haar lieve hond, verdwenen was. De teerpoten vonden dit natuurlijk ook verschrikkelijk en besloten die arme Carmen te helpen. Na een grote zoektocht vonden ze Nero terug en konden de teerpoten met een gerust hart in bed kruipen.



Zondag 1 april



De eerste ochtend van het kamp was aangebroken! De teerpoten werden wakker gemaakt door de lieve stem van **Kaa**. Niet veel later zagen ze ook **Raksha** die later was toegekomen op kamp: YOEHOEW de leiding is compleet! Enkel **Chikaï** ontbrak nog, maar zij zat te chillen met haar klas op eindejaarsreis in Griekenland.

Nadat de teerpoten hun kleren hebben aangetrokken en hun oogjes uitgewreven hadden, werden ze getrakteerd op een turnles gegeven door **Kaa**. Na een heerlijk ontbijt met boterhammen en appelsienen maakten de teerpoten hun inspectie en was het tijd voor de morele opvoeding. De morele opvoeding

werd gegeven door **Raksha** en ging over angsten. Op de vraag wat de teerpoten doen om minder bang te zijn voor bepaalde zaken antwoordde **Suzy Albers** "Als ik bang ben kijk ik naar enge films, dan ben ik veel minder bang". Een techniek als een ander! Aan het einde van de morele opvoeding kwamen we tot de conclusie dat iedereen wel eens bang is en dat het helemaal niet erg is om toe te geven dat je ergens bang voor bent.

Hierna speelden we nog wat spelletjes in het bos en als snel werd het tijd voor het gezonde middagmaal. Vandaag was het namelijk 'gezonde dag'. Dit werd georganiseerd op initiatief van **Phaona**, de leidster van de wolven, die gezonde voeding binnen de jeugdbeweging onder de loep neemt voor haar bachelor proef. Na het heerlijke middagmaal kwamen de teerpoten even tot rust tijdens de dagelijkse siësta.

Na de siësta trokken de teerpoten terug hun schoenen aan en stonden klaar in hun U-formatie tot opeens een gekke clown langskwam. De gekke clown vertelde dat er een super-gevaarlijke jaguar was ontsnapt uit zijn circus. Ze moeten het dier echt kunnen vangen voordat het heel het kampterrein zou verslinden. De teerpoten waren dolenthousiast om deze clown, genaamd Pipa, te helpen. De teerpoten gingen eerst

langs bij de dierenarts die hen misschien verder kon helpen, maar die wilde natuurlijk de teerpoten niet zomaar helpen. Hij wilde dat de teerpoten zo mooi mogelijk een jaguar zouden tekenen om zijn huis te versieren. Zo gezegd zo gedaan. De teerpoten maakten allemaal hele mooie jaguars en **Jerome Berghe** won de prijs voor mooiste tekening. Twee uren en vele opdrachten later was het de teerpoten gelukt om de jaguar te vangen. Een lekker stuk fruit hadden ze nu wel dubbel en dik verdiend!

Een wasje en plasje later oefende we voor de eerste keer enkele scènes voor de paasshow. Elk jaar op de laatste avond van het paaskamp vindt onze paasshow plaats. Op deze avond brengt iedere tak een kleine act naar voren. Van al dat repeteren kregen de teerpoten wel grote honger maar gelukkig stond het avondmaal al voor hen klaar. Na het lekkere eten zongen we tal van leuke liedjes tijdens de zangles en nadien vertelde onze liefste leider **Mang** ons een verhaaltje. Na het verhaal gingen we nog even naar buiten om een klein spel te spelen tot er opeens iemand passeerde die de teerpoten herkenden van op tv: het was Stef van Galaxy Park! Stef kwam verliefd aangelopen en vertelde de teerpoten dat hij een geheim moest vertellen aan Femke, maar nog voor hij uitgesproken was kwam er opeens een donkere figuur hem ontvoeren. De teerpoten waren even in paniek, maar gelukkig zagen ze toen nog twee bekende gezichten: het waren Femke en Melanie! Ze hadden gehoord dat Stef ontvoerd was en vroegen de teerpoten om hulp. De teerpoten die de ontvoering met eigen ogen hadden zien gebeuren wilden deze twee lieve meisjes uiteraard niet in de steek laten. Een hele zoektocht later konden de teerpoten de twee vriendinnen terug herenigen met hun goede vriend/liefje Stef. Femke en Melanie waren dolgelukkig en bedankten de teerpoten voor hun hulp. Melanie bracht de teerpoten terug naar de plek waar ze hen gevonden had en daar stond **Kaa** hen al op te wachten. Het was hoog tijd geworden dat de teerpoten in de wol zouden kruipen en dus zongen ze het avondlied. Slaapwel teerpoten, tot morgen!

Maandag 2 april

Opstaan!! Zachtjes maakte de leiding de teerpootjes wakker. Vooraleer we ons gingen nestelen aan de ontbijttafel kregen we een actieve turnles van **Rikke-Tikke-Tavi**. Na het ontbijt was het tijd om de kamers er wat proper bij te leggen om nadien nog wat te oefenen voor onze paasshowact.

Iedereen deed heel goed zijn best en dus werden de teerpootjes beloond met vele kleine spelletjes zoals voetbal en tik-tak-boem. Door zo actief te spelen begonnen onze maagjes te knorren en dus besloten we dat het hoog tijd was om te gaan eten. Voor we aan het middagspel begonnen gingen we nog even gaan rusten op ons

bedje. Toen we helemaal uitgerust waren konden we vol energie beginnen aan het spel!

De teerpootjes werden verdeeld in groepjes van 4 en 3 en kregen elk een (kartonnen) gsm. Om het spel te winnen moesten de teerpoten zoveel mogelijk apps op hun gsm krijgen en dit deden ze door zoveel mogelijk opdrachten te vervullen. De groep die als eerste zijn gsm vol kreeg was de groep van **Yanis Meziani, Elmo Leupe** en **Kobe De Coensel**: proficiat!!! Na dit toffe spel kregen we een lekker 4-uurtje van de stam. Om onze vieze vingertjes terug proper te maken gingen we ons gaan wassen. Nadat we terug schone kleren aangetrokken hadden oefenden we nog wat voor de paasshow, want de dag erna was het al de grote dag! Het vele oefenen werd natuurlijk gecombineerd met toffe spelletjes. Toen we onze teksten bijna allemaal vanbuiten kenden was het weer tijd om te gaan eten.

Na de lekker soep gingen we onze keeltjes opwarmen voor een toffe zangles van **Koo**. Nadat de zangles over was kregen we lekkere snoepjes en tijdens het smullen mochten we luisteren naar een leuk verhaaltje. Plots werd dit verhaal verstoord door opnieuw een lid van F.C. De Kampioenen: niemand minder dan Boma! Boma zijn worsten waren gestolen door Fernand en de teerpootjes moesten Boma helpen zijn worsten terug te vinden. Natuurlijk slaagde de teerpoten hier glansrijk in. Na een dag vol avonturen was het weer tijd om onder de wol te kruipen.

Dinsdag 3 april



Opstaan! Vandaag was een grote dag: de dag van de paasshow! Na een leuke ochtendgymnastiek van **Mang**, een lekker ontbijt en vlugge inspectie vlogen we meteen in het oefenen. Er moest nog veel gebeuren en we hadden weinig tijd dus we combineerden een lekker potje voetbal met het instuderen van de paasshow. Tijdens de siësta werd er ijverig tekst van buiten geleerd door de teerpootjes want daarna was het tijd voor het middagspel: Picasso verfvingeren!

De bedoeling van het spel was om zoveel mogelijk opdrachten te vervullen op de verschillende posten. Per 3 gelukke opdrachten kreeg je groep een beetje vingerverf. De groep die op het einde de mooiste vingerverf tekening had, won het spel. Op het einde van het spel waren er veel mooie tekeningen maar het groepje van **Marthe Laureys** won uiteindelijk. Toen we wat bekomen waren van het spannende middagspel en het heerlijke 4-uurtje oefenden we verder voor de paasshow en speelden we nog wat spelletjes. Inmiddels was het al tijd voor het heerlijke avondeten, iedereen zat op hete kolen want de langverwachte paasshow was bijna daar.



Een korte afwas en nog wat kleine spelletjes later was het tijd voor de paasshow: een avond vol lachen, gieren, brullen en paaseieren. De teerpootjes waren als eerst aan de beurt en brachten hun act: 'Ontmasker de weerwolf'. De teerpootjes hebben dit super gedaan, nogmaals proficiat!!

Hierna werden ze door de andere takken getrakteerd op een mooie show. Moe maar voldaan gingen de teerpootjes voor de laatste keer van het kamp gaan slapen.

Woensdag 3 april

We stonden op en trokken onze uniformen aan, want het was ondertussen al de laatste dag! Nadat de kleertjes en de slaapzakken (met enige hulp van de leiders) in de slaapzakhoezen zaten, gingen we wat gaan spelen in het bos terwijl de leiding de slaapvertrekken controleerde en schoonmaakte.

Na al dit gespeel was het tijd voor het laatste middagmaal. We aten op ons gemakje een worstenbroodje en bespraken het kamp een beetje. Per nest gingen we bij een leider gaan zitten voor de kampevaluatie. Wanneer de bussen toegekomen waren, was het tijd voor de laatste grote formatie van het kamp. Hierna stapten we op de bus, op weg naar huis!



Graag danken wij vanuit de hele teerpotentak de stam en de eenheidsleiding voor de goede werking en organisatie van het kamp. In het bijzonder willen wij ook **Hinde** en **Katta** bedanken om ons uit de nood te helpen!

Uw reporters ter plaats: **Raksha, Kaa, Mang** en **Rikke-Tikke-Tavi**

Programma Teerpoten

Indien je een vergadering niet kan komen, gelieve Raksha (vlinder@dezwaluw.org of 0475/20.78.29) dan te verwittigen. Vergeet bij vergaderingen vanaf 10 uur je lunchpakket niet en breng zeker ook elke vergadering je regenjas en zangbundel mee. Koeken en cola zijn elke vergadering aanwezig aan de democratische prijs van 50 cent.

Zaterdag 05 mei 2018, 10u00 – 17u30

Smeer jullie allemaal maar heel goed in want vandaag gaan we bij mooi weer zwemmen in de Blaarmeersen! Als het weer wat minder zou zijn, zoeken we de speeltuin op.

Mee te nemen: lunchpakket, zwemkledij, buskaart/geld, zonnecrème, 1 euro voor een drankje/koekje en eventueel een regenjas bij slecht weer

Zaterdag 12 mei 2018, 14u00 – 17u30

Vandaag leren we Gent eens op een andere manier kennen: we spelen een groot stadspel.

Mee te nemen: 1 euro voor een drankje/koekje en eventueel een regenjas bij slecht weer

Zaterdag 19 mei 2018, 14u00 – 17u30

We spelen veel spelletjes en gaan naar de prinsenhofspeeltuin.

Mee te nemen: 1 euro voor een drankje/koekje en eventueel een regenjas bij slecht weer

Zaterdag 26 mei 2018

Geen vergadering

Zaterdag 02 juni 2018, 14u00 – 17u30

We spelen heel veel leuke (water)spelletjes!

Mee te nemen: 1 euro voor een drankje/koekje en eventueel een regenjas bij slecht weer

Zaterdag 09 juni 2018

Geen vergadering

Zaterdag 16 juni 2018, 14u00 – 17u30

Vandaag spelen we veel spelletjes en gaan we naar de speeltuin in de Groene Vallei.

Mee te nemen: 1 euro voor een drankje/koekje en eventueel een regenjas bij slecht weer

Zaterdag 23 juni 2018, 10u00 – 17u30

Vandaag is het helaas al de laatste vergadering van het jaar ☹️. Wat we op deze dag zullen doen blijft nog even een verrassing. (meer info volgt nog).

Mee te nemen: : lunchpakket, 1 euro voor een drankje/koekje en eventueel een regenjas bij slecht weer

Zaterdag 30 juni 2018

Geen vergadering

Zondag 5 augustus 2018 – woensdag 15 augustus 2018

GROOTKAMP! Meer info volgt in de kampfolder

Zaterdag 08 september 2018, 14u00 – 17u30

Yoehoewww: de eerste vergadering van het nieuwe jaar! We spelen vele spelletjes om de nieuwe kinderen te leren kennen.

Mee te nemen: 1 euro voor een drankje/koekje en eventueel een regenjas bij slecht weer

Zaterdag 15 september 2018, 14u00 – 17u30

Ook vandaag spelen we nog heel wat kennismakingsspelletjes om elkaar wat beter te leren kennen.

Mee te nemen: 1 euro voor een drankje/koekje en eventueel een regenjas bij slecht weer

Raksha

Onbezorgde Vlinder

Zowie Mann

Takleidster van de Teerpoten

vlinder@dezwaluw.org

0475/20.78.29

Artikel Wolven Paaskamp 2018

Zaterdag 31 maart

Na de lieve oudertjes uitgezwaaid te hebben, vertrokken de wolven welgemoed en zonder zorgen op scoutskamp. De bus vertrok om 9u richting ons vertrouwde kampterrein, de Spreedonken. Tijdens de busrit vroegen de wolven uitzonderlijk veel hoe ver het nog rijden was, maar gelukkig bood **Flynn Cornelis** ons wat afleiding door iedereen (al dan niet pikante) chips aan te bieden. Bedankt!



Aangekomen op het kampterrein was het tijd om de camion uit te laden, de kamers te verdelen en te luisteren naar de kampwennen, gegeven door **Ko**. Dit ging allemaal zeer vlotjes, daardoor konden we al snel ons lunchpakket oppeuzelen. Daarna was het tijd voor de siësta.

Na de siësta kwamen de wolven terecht in een heuse vampiervete. Ze zagen enkele lijken liggen en besloten de vampiers terug te pakken. Daarvoor moesten ze wat uitdagende opdrachten volbrengen, wat hen leidde naar... de waarzegster, die jammer genoeg enkel 's avonds actief is. De wolven besloten hun dag dan maar verder te zetten met een lekker 4-uurtje. Er werd geoefend voor de paasshow, terwijl de overige wolven spelletjes speelden.

Als avondeten aten we heerlijke tortellini met rode saus. Zoals gewoonlijk was het daarna tijd om af te wassen. Het witte nest mocht als eerste afwassen, maar **Lola Cosijns** dacht dat zij dat gedurende het gehele kamp gingen moeten doen!

Dan was het tijd voor een zangles met de hele eenheid, waarna een verhaaltje van **Ikki** volgde. Toen was het tijd, besloten de wolven, om die waarzegster van deze middag eens te gaan zoeken. Ze waren die vampiers tenslotte nog steeds niet op het spoor geraakt. Bij de waarzegster bleek dat **Arend Schuermans** en **Ko** vervloekt waren. Wanneer zij dan iets later ontvoerd werden door de vampiers, was het hek helemaal van de dam. Uiteindelijk slaagden de wolven erin de vampiers uit te schakelen en **Arend Schuermans** en **Ko** te bevrijden. Na een bewogen dag was het tijd om dodo te doen. Taptoe!

Zondag 1 april

De kindjes werden gewekt door hun leiding op een iets specialere ochtend. Het was namelijk PASEN en 1 april natuurlijk. Iedereen stond vrolijk op en we begonnen de dag met een turnles. Tijdens deze turnles werden de wolven vergezeld door twee superknappe paashazen. Nu iedereen helemaal wakker was door de intense turnles konden we gaan ontbijten, joepie! Eens we onze buikjes gevuld hadden, ons hadden gewassen en onze inspecties gemaakt waren kon de dag echt beginnen.



Voor de eerste echte activiteiten van de dag deelden we ons op in twee groepen. De ene groep kreeg morele opvoeding van **Ko**. Hier luisterde ze zeer aandachtig en namen ze heel goed deel in het gesprek over het serieuze onderwerp op deze niet zo serieuze dag. De andere helft werd

geblinddoekt en deed mee aan de kimpelen. Bij de kimpelen word je getest op vijf verschillende punten, namelijk: onthouden, horen, voelen, ruiken en proeven. De meeste punten verliepen vlot bij iedereen. Ook bij horen was er bij niemand een probleem. Buiten bij **Levi Houttekiet** dan, die scoorde hier iets minder. **Levi** had zelfs nog nooit gehoord van een boek. Proeven was soms ook een probleem. Zo dachten sommigen dat azijn citroensap was. Maar de grootste problemen lagen bij ruiken, hier scoorde bijna iedereen slecht. Alleen **Tuur Boogaerts** had hier de goede neus voor.

Jammer genoeg was er geen tijd voor een wissel want het was etenstijd. Eens we uitgepraat waren en vol zaten was het tijd voor een siësta. Tijdens de siësta waren er veel ambitieuze wolven die niet anders wouden doen dan afleggen. Na het afleggen en rusten gingen we maar weer eens een middagspel spelen. Tijdens dit middagspel was het de bedoeling om de tegenstander zo vuil mogelijk te maken. Dit kon je doen door eten te kopen aan de centrale post. Deze kon je kopen door een aantal handtekening en leventjes te verzamelen door opdrachten te doen. Winnaars waren

er niet echt, maar verliezers wel. Namelijk **Bagheera** en **Baloe** nadat de wolven een 1 april grap uithaalden met hun.

Na het spel was het tijd voor het vieruurtje en kregen de wolven vrij spel. Sommigen moesten wel repeteren voor de paasshow want zij hadden een grote rol. Tijdens het vrij spel werd er weer zeer veel afgelegd door de ijverige wolven. Ook waren er een paar die liever gewoon een kamp bouwden of wat voetbalden wat natuurlijk ook goed was. Na het hevig afleggen en spelen hadden we grote honger gekregen en was het maar eens tijd om boterhammen met soep te gaan eten.

Na het eten was het tijd voor een zangles. Iedereen zong hevig mee en genoot van de zalige kampliedjes. Hierachter aten we nog wat kantine en praatte we nog een beetje. Nu we uitgepraat waren was het tijd om ons klaar te maken voor het avondspel. We stonden gewoon rustig in onze u-formatie toen er plots allerlei vreemde dingen gebeurden met bommen, ruimteschepen en aliens. Gelukkig bleef iedereen heel en waren de aliens verdreven. Nu konden we zonder angst in ons bed kruipen zodat we fris waren voor de volgende dag.

Maandag 2 april

“Goedemorgen wolfjes!” riep **Akela** opgewekt en vrolijk door de slaapgangen. De wolven werden minder rap en minder luidruchtig wakker dan de zondagochtend. Gelukkig kreeg **Akela** de wolfjes allemaal goed wakker door een super leuke turnles te geven. In plaats van een lastige turnles hebben we met heel de groep ninja gespeeld!

Na al dat spelen begonnen onze magen toch wat te knorren en waren we klaar om een stevig ontbijt te eten. Na het ontbijt was het tijd voor ons een beetje op te frissen en alles een beetje op orde te leggen. De wolven kregen ook de taak om hun sportkleden aan te doen en dit betekent dat het tijd is voor de sportproeven. Vandaag moesten de eerste en tweedejaars 60 m sprinten en 400 m langlopen en de derdejaars 100 m sprinten en 400 m langlopen.

60 m sprint		
1	Fé Houttekiet	10"09
2	Loek Schuermans	11"08
3	Jackie Vanoverbeke	11"09

100 m sprint		
1	Arend Schuermans	16"07
2	Max Albers	17"02
3	Miro Leupe	17"03

400 m lopen		
1	Arend Schuermans	1'27"
2	Michiel Fransoo	1'28"
3	Miro Leupe	1'33"

Proficiat mannen!! Toen deze zware inspanningen achter de rug waren, was er nog wat tijd om het niveau van ons acteertalent op te krikken voor de paasshow. Na het vele oefenen mochten we onze voetjes weer onder tafel schuiven voor een lekkere maaltijd, weer bereid door onze liefvallige stam!

Na de siësta werd de wolven hun rust verstoord door een droevige ezel die een nieuwe boerderij zocht om te wonen. Gelukkig ligt er naast het kampterrein een boerderij en de wolven gingen eens een kijkje nemen of dat een geschikte woonplaats zou zijn voor de ezel. In de boerderij mochten de wolven de lammetjes strelen en eten geven. Het lammetje dat **Sami Meziani** opgenomen had was zo enthousiast dat hij **Sami** helemaal onder geplast heeft. De herder leerde ons ook hoe dat we schapen op hun poep konden zetten. Dit was niet gemakkelijk. **Tuur Boogaerts** is een geboren herder want hij is namelijk de enige die een schaap op zijn poep kon zetten zonder de hulp van de herder. Na het voederen van de lammetjes gingen we eens een kijkje nemen bij de herdershonden.



Dit vond **Loek Schuermans** heel jammer want hij had echt een klik met een lammetje. **Enoch Asuman** had niet veel zin om naar de honden te gaan kijken. Hij heeft een beetje schrik van honden. Maar vandaag heeft **Enoch** een hele grote stap gezet en heeft hij voor de eerste keer in zijn leven een hond geaaid, we zijn trots op jou **Enoch!** De herder wou ons ook eens tonen wat de honden konden doen en hoe hij een kudde schapen bijeen kon houden. Hiervoor had hij een speciaal fluitje. De enige wolf die geluid kreeg uit het fluitje was **Arend Schuermans** maar de honden luisterde alleen naar het fluitje als de herder erop blies. De herder leidde de schapen naar ons. Één schaap kwam wel heel dichtbij en liep door de benen van **Manon Strobbe** waardoor ze heel luid begon te gillen. Het was echt spectaculair om de herder bezig

te zien met zijn schapen. De wolven besloten dat dit echt een geschikte woonplaats was voor de ezel.

Na het vieruurtje en het avondeten was het tijd voor het avondspel. Bij dit avondspel kwamen de sportproeven van in de voormiddag van pas. Ze moest veel verdedigen en aanvallen en dus heel veel sprinten. **Ine Borginon** was waarschijnlijk de beste verdediger van de avond en ze noemde zichzelf zelfs een ninja wasabi. Na al dat



spelen, lopen, lachen, gieren en brullen begonnen de wolven toch wat vaak te krijgen en verlangden ze naar hun bedje. Wel te rusten wolfjes.

Dinsdag 3 april

8 uur, tijd om op te staan! De wolfjes werden zacht gewekt en wakker geschud tijdens de turnles. Nadat iedereen ontbeten had was het tijd voor de inspectie, gelukkige lagen alle kamers er netjes bij. Nu kon de dag echt beginnen. Iedereen trok



zijn sportschoenen en sportkledij aan want er moest hoog gesprongen worden. Vooral **Arend Schuermans** blonk hierbij uit! Na zo'n fysieke inspanning was het al snel tijd voor het middageten.

Oefenen voor de jaarlijkse Paasshow was het volgende op de agenda. Alle wolfjes oefenden uitbundig hun teksten en **Sami Meziani** maakte duidelijk dat hij NIET zou zingen in deze show. **Enoch Asuman** leek het in het begin wat lastig te hebben met zijn tekst maar dat was na enkele keren oefenen al niet meer merkbaar.

Na enkele kleine spelen en het vieruurtje was het tijd voor de enige echte generale repetitie gevolgd door het avondmaal.

Show Time, de paasshow gepresenteerd door **Ikki & Chil** kon beginnen. Alles verliep vlekkeloos en iedereen kreeg paaseieren als beloning...

Zo kwam de bewogen dag tot een einde.

Woensdag 4 april

De Olmense haan kraait om de wolven nog eenmaal wakker te maken, het is namelijk de laatste dag van kamp! Na een snelle turnles verzamelde iedereen in de eetzaal om een stevig ontbijt binnen te spelen. De wolven hadden namelijk al hun energie nodig om hun valiezen te maken en die slaapzakken terug dat minizakje in te krijgen. Na het nodige geworstel met de slaapzak gingen de wolfjes allemaal naar buiten, en werden ze per nest bij een leider geplaatst. Elke laatste dag van een kamp overlopen we de week: wat leuk was, wat minder leuk was, wat lekker en niet lekker was, enzovoort...

Na de evaluaties vulde een heerlijke geur de neus van de kindjes. De stam stond gereed met worstenbroodjes voor iedereen! Elke wolf mocht dan ook persoonlijk kiezen welk sausje hij verkoos op zijn/haar broodje. Om het eten wat te laten zakken speelden we nog enkele toffe spelletjes, maar al snel weerklonk in de verte het toekomen van de bussen! Iedereen laadde zijn valies in en verzamelde nog een laatste keer op het grote veld. Daar zongen we het afscheidslied en schreeuwden nog allemaal eens heel luid de nestkreten. De kinderen sprongen op de bus, enthousiast om hun ouders terug te zien en hen alle leuke belevingen te vertellen.

Bedankt voor het zalige kamp, wolven!

En nog eens een heel dikke merci aan de stam en aan de eenheidsleiding, zonder hen was het kamp niet zo perfect verlopen.

Uw reporters ter plaatse, de wolvenleiding

Programma Wolven

Indien je een vergadering niet kan komen, gelieve Akela (husky@dezwaluw.org of 0477/21.20.50) dan te verwittigen. Vergeet bij vergaderingen vanaf 10 uur je lunchpakket niet en breng zeker ook elke vergadering je regenjas en zangbundel mee. Koeken en cola zijn elke vergadering aanwezig aan de democratische prijs van 50 cent.

Zaterdag 05 mei 2018, 10u00 – 17u30

De 3e jaars gaan op fietstocht en mogen dus zeker hun fiets niet vergeten. De anderen gaan veel spelletjes gaan spelen aan de Blaarmeersen!

Niet vergeten: fiets (3e jaars), lunchpakket, €1 voor een drankje en een koekje, een Buzzy Pazz/buskaart/geld voor een buskaart en een jas bij slecht weer. Bij mooi weer kan een zwempak/zwembroek en zonnecrème ook van pas komen.

Zaterdag 12 mei 2018, 14u00 – 17u30

Vandaag gaan we op stap met een ei en zijn we allen benieuwd met wat we terugkomen na de ruiltocht!

Niet vergeten: €1 voor een drankje en koekje en een jas bij slecht weer.

Zaterdag 19 mei 2018, 14u00 – 17u30

We leren vandaag de verschillende soorten spoortekens. Daarna passen we de kennis toe in de praktijk en gaan we op een kleine sporentocht.

Niet vergeten: €1 voor een drankje en koekje en een jas bij slecht weer.

Zaterdag 26 mei 2018

Geen vergadering

Zaterdag 02 juni 2018, 14u00 – 17u30

Hopelijk is het goed weer vandaag want dan kunnen we vele waterspelletjes spelen!

Niet vergeten: €1 voor een drankje en koekje en een jas bij slecht weer.

Zaterdag 09 juni 2018

Geen vergadering

Zaterdag 16 juni 2018, 14u00 – 17u30

Vandaag maken we themakledij voor op grootkamp en spelen we uiteraard vele spelletjes. Wat je precies moet meenemen om het themakledij te maken, laten we nog op tijd weten.

Niet vergeten: €1 voor een drankje en koekje en een jas bij slecht weer.

Zaterdag 23 juni 2018, 10u00 – 17u30

!!!!!!VERRASSINGSVERGADERING!!!!!!

Verdere informatie over deze super leuke vergadering volgt nog via mail.

Zaterdag 30 juni 2018

Geen vergadering

Zondag 5 augustus 2018 – woensdag 15 augustus 2018

JOEPIEEEE eindelijk tijd voor het grootkamp! Meer info vinden jullie in de kampfolder.

Zaterdag 08 september 2018, 14u00 – 17u30

Vandaag leren we elkaar beter kennen en spelen we veel spelletjes.

Niet vergeten: €1 voor een drankje en een koekje en een jas bij slecht weer.

Zaterdag 15 september 2018, 14u00 – 17u30

Ook vandaag spelen we nog veel spelletjes om elkaar wat beter te leren kennen.

Niet vergeten: €1 voor een drankje en een koekje en een jas bij slecht weer.

Akela

Subtiele Husky

Louise Suy

Takleidster van de Wolven

husky@dezwaluw.org

0477/21.20.50

Artikel JVG's Paaskamp 2018

Zaterdag 31 maart

De eerste zaterdag van de vakantie, een dag waar we met velen naar uitkeken. De dag waarop onze scouts weer vertrok op een spetterend en super-de-max paaskamp. Eerst nog even de mama's en papa's uitzwaaien en dan vol enthousiasme de bus op.

Eenmaal we aangekomen waren in Balen en alle valiezen uitgeladen hadden, was het tijd om op tocht te vertrekken. Zoals steeds was er ook een spel verbonden aan de tocht. Afhankelijk van hoe snel de JVG's een punt stapten, konden ze 'hoger of lager' spelen tegen de leiding om zo minuten te sprokkelen die dan afgetrokken zouden worden van de totaal tijd.

Sommige patrouilles geraakten verward in enkele diepe gesprekken met de leiding, terwijl in andere patrouilles enkele grappige uitspraken gedaan werden. Zo dacht **Matisse Dewever** dat een inwoner van Scandinavië een 'Scandinavinees' was.



De laatste loodjes werden wat lastig voor de beentjes, maar uiteindelijk is iedereen er toch heelhuids geraakt.

Terug aangekomen op het domein, installeerden we ons, trokken we allemaal verse kleren aan en was het al tijd voor een lekker warme maaltijd. Een zangles en kantine later, stonden we weer buiten voor een klein avondspel in het thema van onze paasshow: Gossip Girl! Team Blair en team Serena zouden strijden tegen elkaar om zoveel mogelijk roddels over de JVG's te weten te komen. Hiervoor moesten ze ongezien een kamp binnensluipen, maar dat was voor sommigen moeilijker dan gedacht. Zeker voor diegenen die fluorescerende schoenen of kledij hadden.

Na een uur spelen had team Serena de meeste sappige roddels verzameld en lieten we de echte acteurs van de serie aan het woord. Om de voetjes nog een beetje rust te geven, keken we samen naar de pilotaflevering van Gossip Girl. Iedereen ging een dekentje en kussen halen en werd een van onze lokaaltjes omgetoverd tot een ware cinema, waarna we rustig konden gaan slapen.

Zondag 1 april

In de bewoonde wereld was het vandaag Pasen of nationale grapjesdag, maar bij ons was het een ‘gezonde dag’ en dat was al direct te merken toen we bij het ontbijt verse appelsientjes kregen. Na het opkuisen van onze kamers en het wassen, begonnen we aan de morele opvoeding over veilig internetgebruik. De persoonlijk meegemaakte anekdotes werden al snel boven gehaald en we kwamen weer veel te weten over elkaar. Zo blijkt **Stern De Hoon** een echte gamer te zijn, die niet meer zou kunnen leven zonder Fortnite. In elke zin vermeldde hij het spel wel eens. Na de diepe gesprekken/discussies overliepen we kort het script voor onze paasshow en kon er weer worden aangeschoven want het was al weer tijd voor het middageten.

Tijdens het middagspel nam **Caraya** ons mee naar een virtueel shoppingcenter. Het was de bedoeling dat de JVG's per groepje een zo cool mogelijke outfit kochten, maar hiervoor hadden ze geld nodig. Sommige groepjes dachten dat een uitstap naar het casino de beste manier was om veel geld te winnen en werden gokverslaafd, maar anderen kozen toch voor de opdrachtenpostjes. Hier moesten er ook bekende filmscènes nagespeeld worden en ontdekten we dat er zich toch een paar acteertalentjes onder ons bevinden. Zo zetten **Ester-Roos Hoflack**, **Nette Vanhee** en **Pelin Kalayci**, na meerdere pogingen toch een prachtige imitatie van de ‘Expecto patronum – scène’ uit Harry Potter neer. Of was het ‘Expecto patronium’? Even barstte er een momentje van chaos los toen de schapen van de wei naast ons terrein als gekken door het bos begonnen te lopen en eentje zelfs binnen in het gebouw, maar de situatie werd weer snel onder controle gehouden en we konden terug verder spelen. Uiteindelijk haalden **Lara Coppens**, **Mona Deschrijver** en **Anna Meyskens** het net van **Matisse Dewever**, **Matthew Deschryver** en **Leon Demey** met een ‘fully adidas – outfit’. Toch goed geprobeerd boys!



Tijd voor een techniekje: mes-bijl-schop-zaag-hamer (MBSZH in het kort), 1 van de allerbelangrijkste technieken voor op groot kamp. Alles werd uitgelegd: hoe je het verzorgt, hoe je er veilig mee omgaat en vooral hoe je het gebruikt. De ene kon al wat beter hout kappen dan de andere, maar op grootkamp komt dat wel goed.

Na een warme kom soep, boterhammen met kaas en verse groentjes (want het was nog steeds gezonde dag) en een opgewekte zangles van **Caraya**, werden de JVG's aangeklampt door inspecteur Poirot en zijn vriend Captain Hastings die bezig waren met een moordonderzoek. De JVG's boden direct hun hulp aan en geraakten verwickeld in een conflict met een maffiabaas. Bij deze man moesten ze een gigantische dissbattle houden. Een shout-out naar **Leon Demey** en **Stern De Hoon** die zich hier als echte disskoningen bewezen. De moordzaak werd helemaal uitgeklaard en na de arrestatie van de maffiabaas kon iedereen met een gerust hartje naar zijn of haar bedje.

Maandag 2 april

“De JVG's mogen opstaan!” De opgewekte stem van **Kameleon** klonk door de JVG-gang en hij bereidde ons voor op een deelname aan de Olympische spelen met een kleine ochtendturnles. Na een stevig ontbijt was iedereen wakker en konden we er weer tegenaan en zette het dagelijkse ritueel zich voort. Plots moest iedereen een blinddoek aandoen en papier en stylo gaan halen: een voorbode voor de kimpelen. Iedereen haalde de beste kanten van zijn zintuigen boven en probeerde alles te raden wat we smaakten, voelden, hoorden, roken of onthielden.

Iets later vroegen de VG's of we met hen wilden voetballen. Toen het scorebord op 2-2 stond, roken we de heerlijke geuren van WAP (worst, appelmoes en patatjes) en gingen we aan tafel. Iedereen was druk bezig tijdens de siësta. Sommigen hadden heel veel tekst voor de paasshow en die moest nog allemaal ingestudeerd worden, anderen focusten zich helemaal op het afleggen van technieken voor hun teervoet of 2^e klas.



Het middagspel was 2 tegen allen en allen tegen 2. In 2 groepen moesten ze zoveel mogelijk opdrachten doen slagen. Hier enkele memorabele: **Matthew Deschryver**, **Jonas van Troys**, **Stern De Hoon** en **Lou Dezutter** poetsten per 2 een volledige tube tandpasta op; **Zeno Leupe**, **Brent Verbanck** en **Pelin Kalayci** plooiden in opperste concentratie 50 bootjes en er werden 2 auto's gewassen bij carwash JVG. De kers op de taart was de opdracht om ter meest kledingstukken

aandoen. **Jonas Van troys** kon er 21 aantrekken, maar werd toch overtroffen door

Zeno Leupe met maar liefst 44 stukken. De middag werd lekker afgesloten door een rijstapje met bruine suiker.

Dinsdagavond was het al paasshow en we hadden nog maar 1 keer geoefend dus was het hoog tijd om daar aan te beginnen. Een broccolisoepje, zanglesje en enkele chipskes (zonder monsterkes) later kregen we bezoek van 3 grote politieke wereldleiders: Donald Trump, Angela Merkel en Queen Elisabeth II. Ze wilden eindelijk uitvechten wie de grootste wereldmacht was. Om dat uit te maken, speelden we het bekende spel 'capture the flag' met enkele nieuwe elementen, zoals de toevoeging van enkele spionnen. Groot-Britannië won het spel en toen de vrede en de rust teruggekeerd waren, konden de JVG's eindelijk gaan slapen.

(N.v.d.r.: archeologen graven geen dino's op!)

Dinsdag 3 april

De laatste volledige dag van kamp was alweer aangebroken en wat voor een! Vanavond was het paasshow en de stress sloeg bij sommigen al toe. Om die onder controle te houden, gingen we als turnles paaseitjes zoeken om van te smullen bij het ontbijt. Naar dagelijkse gewoonte volgde een kleine inspectie van de kamers, speelden we enkele spelletjes en was het al weer terug tijd voor een warme maaltijd. Na de siësta hadden 2 van onze JVG's hun teervoet behaald. Proficiat **Leon Demey** en **Karel Boogaerts**! Ook de rest deed goed zijn best om iets af te leggen en **Milan Vande Geuchte** slaagde er zelf in om 1 techniek 3 keer opnieuw te doen.

's Middags was er geen middagspel voorzien omdat we nog veel moesten oefenen voor de paasshow. De mensen die een minder belangrijke rol hadden speelden verschillende spelletjes, maar vooral frisbee was populair vandaag en veel JVG's blinken echt uit in deze sport. De mensen die niet wilden meespelen lagen een beetje in de zon, maar dit tot grote ergernis van **Lara Coppens**. "Laat de rest, als wij willen spelen, hun probleem. Dat zijn mietjes", haar woorden. Na het avondeten oefenden we nog een laatste keer in uniform en met alle attributen. Iedereen deed zijn best, want we moesten nu eenmaal weer de beste paasshow hebben vanavond.



De grote avond ging van start en Jommeke en Filiberke namen ons mee op zoektocht naar Flip. Na het passeren van de act van de Teerpoten en Wolven, was het aan ons. Iedereen kende zijn tekst goed en het acteren ging vlot. **Lou Dezutter** kon het publiek zelfs entertainen met een peer op zijn neus. Even later werd het avondlied gezongen met de hele eenheid en gingen we iets later dan anders gaan slapen.

Woensdag 4 april

De stem van **Caraya** klonk voor de laatste keer door de JVG-gang. Iedereen stond op in perfect uniform. Na de turnles en het ontbijt, werden de valiezen gemaakt en de tandjes goed gepoetst. De PL's en HPL's hielpen bij het kuisen van de gebouwen, terwijl de anderen nog wat spelletjes speelden. De evaluatiebladen werden ingevuld en onze laatste maaltijd werd klaargezet. Het waren heerlijke worstenbroodjes en vegetarische burgers à volonté. Niet veel later klonk er geschreeuw over heel het terrein. De bussen waren gearriveerd. Snel werd alles ingeladen en konden/moesten we weer naar huis!

Een paar mensen verdienen het toch nog om even in de bloemetjes gezet te worden. Bedankt aan onze eenheidsleiders, **Fret** en **Hert**, voor de organisatie van het kamp, de stam voor het lekkere eten en natuurlijk aan mijn medeleiding zonder wie dit kamp niet zo geslaagd geweest zou zijn!

Uw reporter ter plaatse

Zorgzame Cavia

Hulpleidster

Programma Jongverkenners-Jonggidsen

Indien je een vergadering niet kan komen, gelieve Kameleon (kameleon@dezwaluw.org of 0489/44.94.25) dan te verwittigen. Vergeet bij vergaderingen vanaf 10 uur je lunchpakket niet en breng zeker ook elke vergadering je regenjas en zangbundel mee. Koeken en cola zijn elke vergadering aanwezig aan de democratische prijs van 50 cent.

Zaterdag 05 mei 2018, 10u00 – 17u30

We gaan op fietstocht, zorg dat je fiets in orde is, anders vlieg je uit de bocht. Neem ook lunchpakket + zwemgerief mee!

Zaterdag 12 mei 2018, 14u00 – 17u30

Alle Balkenopstellingen Construeren, Deconstrueren En Fabriceren Grootkamp Heeft Iedere Jvg Komma Leiding Moeilijk Na Om Punt Quinoa Reuze Sjorren Techniek Uitroepsten Vandaag Wondelgem Xtreme Yolo Zwaluw (techniek sjorren, in Wondelgem)

Vrijdag 18 mei 2018 18:00 - Maandag 21 mei 2018 18:00

INTERCAMP 2018!!! Dit gaat door in Sint-Truiden, meer info volgt via mail.

Zaterdag 26 mei 2018

Geen vergadering

Vrijdag 01 juni 2018, 19u00 – 22u00

We gaan zowaar naar het Claeys-Bouüaert, alwaar we een bosspel spelen, hoera! Afspraak daar.

Zaterdag 09 juni 2018

Geen vergadering

Vrijdag 15 juni 2018, 19u00 – 22u00

Ben je een beetje moe? Kom dan zeker – met je eigen stuk vlees – naar de barbecue.

Zaterdag 23 juni 2018, 10u00 – 17u30

Verrassingsvergadering, we spreken af aan Gent Sint-Pietersstation. Neem lunchpakket, €10, zonnecrème en zwemgerief mee!!

Zaterdag 30 juni 2018

Geen vergadering

Zondag 5 augustus 2018 – woensdag 15 augustus 2018

GROOTKAMP! Meer info volgt in de kampfolder

Zaterdag 08 september 2018, 14u00 – 17u30

Voor de eerste vergadering van het jaar zullen we starten met de verdeling van de patrouilles. Natuurlijk spelen we ook super veel kennismakingsspelletjes!

Zaterdag 15 september 2018, 14u00 – 17u30

De eerstejaars leren vandaag alles wat ze moeten kennen om hun hoed te behalen, de anderen spelen vele spelletjes.

Bedachtzame Kameleon

Borre Van de Walle

Takleider JVG's

kameleon@dezwaluw.org

0489/44.94.25

Artikel VG's Paaskamp 2018

Zaterdag 31 maart

Na een stresserende schoolweek was het eindelijk weer tijd voor het lang verwachtte paaskamp. We stonden klaar om 8u30 om de valiezen in te laden en daaag te zeggen tegen mama, papa, vriendjes en vriendinnetjes. Hierna vertrokken we



eindelijk richting Balen-Olmen.

Op de bus werden er na een lange tijd elkaar niet gezien te hebben veel verhalen gedeeld. Na een tijdje rijden begonnen we toch al uit te kijken om aan te komen op ons vertrouwde slaaplocatie "De Spreedonken".

Toen we aankwamen kozen we onze slaappleatsen en pakten we onze valiezen uit. We aten onze lunchpakketjes op en vertrokken

naar het grasveld. We konden maar niet kiezen tussen frisbee en voetbal dus verdeelde we ons gewoon op en speelden we beide.

Na deze eerste spelletjes van het kamp klonk er al snel dat we op tocht gingen vertrekken. We deden onze fluovestjes aan, vulden onze rugzakken, bepaalden hoe we moesten lopen en vertrokken. Maar dit was niet zomaar een tocht: onderweg moesten we opdrachten uitvoeren waarbij we groenten konden verdienen om later een zo lekker mogelijke soep mee te maken. Onderweg moesten we ook eten, namelijk macaroni. Tijdens het klaarmaken bewees **Hoopoe** haar lompheid nog maar eens door een pot macaroni van de Stieren om te laten vallen. Na nog even stappen werd het eens tijd voor soep, die we natuurlijk maakten van de groenten die we hadden verdiend onderweg.

Nadat de zelfgemaakte soep opgegeten werd gingen we verder. Deze keer vertrokken we richting onze bedjes. Afgelopen tocht bewezen enkele Piranha's toch hun kaart lees skills *kuch* **Ilona Lust**. De Condors bedachten ook het plan om ruiltocht te houden met hun snoep, waardoor ze hun energie bron van deze tocht bijna verdubbelden. Toen we terug aan kwamen kropen we snel in onze bedjes en vielen we vlug in slaap.

Zondag 1 april

Vg's opstaan! We kregen ochtendopwarming door **Pekari** waarbij we met onze auto van versnelling naar versnelling over schakelden. Dan schoven we aan tafel voor het eerste ontbijt van het kamp, namelijk boterhammetjes met confituur. Hierna begonnen we met een voor sommigen al hoognodige inspectie, waarbij toen **Hoopoe** zei dat ze haar scouts das niet vond, **Marie Eggermont** verbaasd vroeg welk kleur deze had. Blauw en geel natuurlijk **Marie!** Daarna maakten we ons klaar voor de kimpelen: testjes waarbij onze reuk, gehoor, tast, gevoel en smaak beproefd werden. Dus sommigen blinddoekten zich en andere gingen mee met **Dingo** wat kleine spelletjes spelen.

Na de vele rare en vage antwoorden werd er duidelijk dat **Wolf** het beste geheugen van ons allemaal heeft. Na deze moeilijke beproevingen werd het eens tijd om te eten: wortelpuree, kipsaté en erwtjes. Na deze heerlijke maaltijd werkten we de laatste kimpelen af en daarna een niet super rustige maar wel gezellige siësta. In de middag speelden we een spel van **Pekari** met een nog al lange naam, maar het kwam er op neer dat we 10-bal speelden en als er een punt gemaakt werd mochten we met dartpijltes ballonnen proberen kapot te maken. In deze ballonnen zitten opdrachten die met het volledige team gedaan moeten worden. Na veel te spelen en leuke opdrachten werd er niet echt een winnaar genoemd door de partijdige spelleider, maar plezier hebben is belangrijker dan winnen.



Hierna aten we onze 4uurtjes, peperkoek. We overliepen de paasshow, waarbij **Raaf** en **Kapucijnaap** hebben geholpen. Ook de rollen werden verdeeld. Hierna schoven we aan tafel voor boterhammetjes met kaas en groentjes. Voor **Hoopoe** was om groentjes bij de leiding gaan toch een grotere uitdaging dan verwacht. Hierop volgde een gezellige eenheidszangles. Maar dat was niet al het zingen voor deze avond, want we speelden namelijk een grote karaoke battle! Hierbij moesten we liedjes zingen in

team, het team dat won kreeg een punt en mocht een jenga blokje van de toren halen. Op sommige blokjes stond er een opdracht, als je die ook nog succesvol uitvoerde kreeg je nog een punt. Maar het ging niet om de punten: iedereen had een leuke tijd luisteren naar de zangskills van **Kantjill**, kijken naar danspasjes van team rood en kijken hoe **Hoopoe** sukkelde met bh's opendoen met 1 hand. Nadat we onze longen uit het lijf hadden gezongen kropen we in onze bedjes.

Maandag 2 april

We werden gewekt door een ochtendopwarming van **Pinguïn**. Hierna schoven we aan tafel voor boterhammetjes met choco. Na de inspectie hebben we verder gewerkt aan de paasshow terwijl de andere baseball speelden. Hierna aten we de meest naar uitgekeken maaltijd van het kamp, WAP: worst, appelmoes en patatten. Toen iedereen vol zat volgde er een siësta vol dansen en teksten vanbuiten leren.



Deze middag speelden we het grote seks-spel, waarbij het de bedoeling was om ze veel mogelijk keren de liefde te bedrijven, maar je moest oppassen voor SOA's en kinderen! Hiervoor kon je voorbehoedsmiddelen kopen. Uiteindelijk won **Alpaca** dit spel door maar liefst 7 keer seks te hebben zonder kinderen of SOA's. Als 4uurtje aten we rijstpap, waarna we weer verder werkten aan de paasshow. Ondertussen speelden de anderen voetbal met de JVG's. We schoven aan tafel voor boterhammetjes met kippenwit. Hierna volgde weer een super gezellige eenheidszangles.

Voor het avondspel moesten we eerst nog door een bos en over een beek, die voor sommigen moeilijker was om over te geraken dan andere. Toen we aankwamen speelden we een maffia spel waarbij we per patrouille zo veel mogelijk geld moesten verdienen. Dat konden we doen door opdrachtjes uit te voeren of gebouwen te kopen die om de 7 min geld gaven. Ondanks de acteerskills van **Lee Scheire** wonnen de Stieren uiteindelijk, aangezien de Phyrhanatons geen echte patrouille is. We vertrokken terug naar ons kampterrein en kropen onze warme bedjes binnen.

Dinsdag 3 april

Gaai wekte ons met een heel intensieve ochtendturnles, waarbij we elke keer als hij floot 2x moesten pompen. Als ontbijt aten we vandaag cornflakes, waarna we onze kamertjes nog maar eens mooi legde. Toch was **Wolf** (no totem) zijn bed niet goed genoeg dus vloog zijn inspectie met matras op de gang. Hierna deden we nog



wat verder aan de paasshow. Daarna herhaalden we de techniek weerkennis, waarbij we door **Chinchilla** leerde dat mos langs een rivier groeit. Voordat we gingen eten kregen we ook nog wat tips en tricks van **Vos** en **Pekari**.

We kregen heerlijke nasi goreng op ons bord vandaag. Dat werd gevolgd door een siësta vol teksten vanbuiten leren, want vanavond was het al zover. Als middagspel moesten we een code kraken aan de hand van puzzelstukjes die we kregen door opdrachten te doen en door tips te krijgen van **Pinguïn**. De groep van **Zwaan** kwam er snel achter dat de code GRAPE was en won al snel het spel. Als 4-uurtje waren het American cookies. Hierna herhaalden we de paasshow opnieuw en opnieuw want deze avond was het show-time. Het avondeten bestond uit boterhammetjes met vleessla.

Hierna zetten we de zaal klaar voor de paasshow en hielden we een generale repetitie. Oh nee Jommeke en Filiberke zijn Flip kwijt! Tijdens de paasshow hebben we ze geholpen door allemaal goed mee te zingen en vooral veel plezier te hebben. Onze eigen show was goed gelukt, opnieuw dank aan **Pekari**, **Raaf** en **Kapucijnaap** voor hun inzet bij het maken en het in elkaar steken van de show. Zoals elk jaar kregen we allemaal paaseieren en kropen dan onze bedjes binnen.

Woensdag 4 april

Vg's opstaan in uniform!! De ochtendopwarming werd gegeven door **Dingo**. Toen we allemaal wat wakkerder waren schoven we aan tafel voor boterhammetjes met speculoos. Hierna maakten we allen onze valiezen en na proppen en duwen zaten onze valiezen weer goed vol. Sommigen hielpen met het gebouw te kuisen, anderen met het inladen van de camion en de rest speelde wat kleine spelletjes.



Toen alles klaar stond om te vertrekken vulden we onze evaluaties in, aten we onze worstenbroodjes en maakten een grote cirkel met iedereen. We zongen het afscheidslied, deden alle nest- en patrouillekreten en kozen een plaatsje op de bus. Het was al weer eens tijd om huiswaarts te keren. Op de bus werd er nog veel nagepraat en plannen gemaakt voor de rest van de vakantie. Een korte twee uurtjes later konden we onze ouders alles vertellen over het fantastische kamp!

Bij deze wil ik de eenheidsleiding bedanken voor de organisatie, de stam voor het lekker eten, onze fantastische leiding en natuurlijk al de VG's voor dit super leuke kamp.

Uw reportster ter plaatse,
Uitbundige Seriema

Programma Verkenners-Gidsen

Indien je een vergadering niet kan komen, gelieve Dingo (dingo@dezwaluw.org of 0471/63.97.84) dan te verwittigen. We vergaderen altijd op ons terrein te Wondelgem. Is dit niet zo wordt het tijdig gemeld. Neem steeds stylo, papier en €0,50 voor de cola mee. Uiteraard in PERFECT UNIFORM!

Zaterdag 05 mei 2018, 10u00 – 17u30

Openen en sluiten in de Blaarmeersen! Vandaag gaan we een paar rondjes rijden op de piste met vrij speciale fietsen. Als je een helm hebt breng deze zeker mee. Het grote domein zullen we ook nog gebruiken in de kleine spelen die volgen.

Zaterdag 12 mei 2018, 14u00 – 17u30

Openen en sluiten in Wondelgem! Vandaag spelen wij enkel kleine spelen en is er dus ook veel tijd om technieken af te leggen.

Vrijdag 18 mei 2018 18:00 - Maandag 21 mei 2018 18:00

INTERCAMP 2018!!! Dit gaat door in Sint-Truiden, meer info volgt via mail.

Zaterdag 26 mei 2018

Geen vergadering

Vrijdag 01 juni 2018, 19u00 – 22u00

Openen en sluiten in Wondelgem! Vandaag spelen wij enkel kleine spelen en is er dus ook veel tijd om technieken af te leggen.

Zaterdag 09 juni 2018

Geen vergadering

Vrijdag 15 juni 2018, 19u00 – 22u00

Openen en sluiten in Wondelgem! De laatste kans om je totem alsnog te halen is vandaag. Enkel techniek tent kan nog op kamp worden afgelegd. We spelen uiteraard ook vele leuke spelletjes om het luchtig te houden.

Zaterdag 23 juni 2018, 10u00 – 17u30

Laatste vergadering van dit scoutsjaar :(Maar de VG leiding zal voor een niet te vergeten activiteit zorgen. Zeker allemaal komen dus!

Zaterdag 30 juni 2018

Geen vergadering

Zondag 5 augustus 2018 – woensdag 15 augustus 2018

GROOTKAMP! Meer info volgt in de kampfolder

Zaterdag 08 september 2018, 14u00 – 17u30

Openen en sluiten in Wondelgem! Het nieuwe scoutsjaar is bij deze ingezet! Patrouilles worden verdeeld en we spelen enkele spelletjes om zeker alle namen te kennen. Vergeet je centjes niet voor een koekje en een cola 😊

Zaterdag 15 september 2018, 14u00 – 17u30

Openen en sluiten in Wondelgem! Vandaag spelen we heel wat spelletjes en zullen we ook eens de algemene afspraken en jaarprogramma overlopen.

Berekende Dingo

Francis Verkinderen

Takleider VG's

dingo@dezwaluw.org

0471/63.97.84

Artikel buitenlands kamp Seniors

Zaterdag 31 maart

De dag van vertrek was aangekomen! Met vrolijke gezichtjes stonden de seniors om 04u 's nachts op om naar het mooie Tsjechië te reizen. Voor velen was het de eerste keer op een vliegtuig dus was de spanning nog groter. We lieten het regenachtige België achter, samen met een stikjaloerse eenheid. Zij mochten zoals elk paaskamp gewoon in België blijven #Saai.

Eenmaal aangekomen in Praag werden de seniors vergezeld door **Fret** en **Lynx** die achter kwamen met de auto en de grote valiezen. We kwamen toe in onze hostel en werden niet meteen met open armen ontvangen. De jonge mannen die in het hostel werkten, konden amper Engels en waren niet de vriendelijkste van aard. We werden gebracht naar een grote kamer die we blijkbaar moesten delen met andere reizigers. Deze groep bestond uit: 1 gekke Spanjaard met een raar kapsel, 2 bizarre Duitsers en 2 vreemde Pekinezen. Ook zij toonden klaarblijkelijk geen interesse in een sociaal gesprek! Iedereen was klaar voor de eerste activiteit: het Lego museum! We werden allemaal een beetje nostalgisch. Na er zelf nog een gezellige avond van te maken, besloten we vroeg naar bed te gaan.



Zondag 1 april

Wij werden wakker, dus hetzelfde gold voor onze kamergenoten! Na een goed ontbijtje gingen we Praag verkennen. We kregen een tour van **Lynx** die gelukkig een GSM had en zich gelukkig kon prijzen dat Wikipedia bestaat (duidelijk klaar voor zijn badge gids). We gingen naar de Karelsbrug, Sint-Nicolaaskerk... Bij de Sint-Nicolaaskerk dacht **Joshua** dat deze in de Barok Obama stijl was gebouwd. We dronken in een gezellig cafeetje allemaal een koffie (behalve **Simon** die tijdens die periode wat last had van maagkrampen) en het tweede deel van de tocht kon beginnen.

De tour was gedaan en de seniors kregen wat vrije tijd om Praag op eigen houtje te



onderzoeken. Helaas lieten ze deze kans liggen en snelden ze zich allemaal naar de KFC voor een doos kip. Om in het thema van ongezond eten te blijven werd ons avondeten dan ook instant noodles. Na ons avondeten werden we vergezeld door een groep Amerikanen die op doorreis waren. Daaruit bleek dat de een al wat socialer was dan de ander. Dit viel zeer in de smaak bij **Lynx**. Na al die onvriendelijke mensen had onze moderator wat aandacht nodig.

Maandag 2 april

We lieten Praag achter ons om naar Pilsen te gaan! We gingen eerst wat sightseeing doen tot we op een kerst...paasmarkt terecht kwamen. Veel was er daar niet te doen, behalve een ezel en een geit bekijken die daar stonden. Dit was dan ook het enige wat de aandacht van de seniors trok. Na een lang en emotioneel afscheid van de ezel gingen we naar de Brouwerij Pilsener Uruquel. Na een lange tour van een gids, die alles moest overarticuleren en nadat we zelf liet blijken dat we een biertje nodig had, mochten we eindelijk ook eens proeven van het bier :)

De dorst was gelest en we zette de reistocht door van Pilsen naar Klatovy. We kwamen aan in een hotel dat we helemaal voor ons alleen hadden. Deze avond beseften de seniors dat onze paasshow nog niet helemaal klaar was...beter laat dan nooit zeker? **Toko** en **Klipdas** probeerden er toch nog iets van te maken.

Dinsdag 3 april

We moesten veel te vroeg opstaan, maar het lekkere ontbijt compenseerde dit wel! We trokken ons uniform aan en begonnen aan de tocht. De tocht was iets zwaarder dan verwacht, want we zijn allemaal dikke neuten. Zodanig zwaar dat zelfs onze stoere jongens aan het zagen waren. Maar het lastigste van de tocht was toch het afscheid van **Flicka**, die ons verliet voor haar studies.

Na iets rond de 33 km door de bergen en een 9 uur lange wandeling kwamen we aan in het langverwachte Jiricna! We werden warm verwelkomd door Bart, die voor ons een heerlijk buffet had warm gehouden. We mochten overnachten in het Hobbithuis. Door wat technische problemen kregen we het filmpje voor de paasshow niet doorgestuurd en moesten **Fret** en **Toko** deze over filmen



met hun GSM. Het resultaat: een mindere paashow :(Maar volgend jaar beter! We maakten een vuurtje en speelden nog een spelletje UNO om de dag af te sluiten.

Woensdag 4 april



We werden wakker en er stond een kruiwagen met oud werkmateriaal klaar voor ons. Het moment om onze gastheer terug te betalen met hard werk, was aangebroken. We hadden de opdracht gekregen om een survivaalkamp af te breken. Er was veel werk te doen, dus begonnen we er maar snel aan.

Met goede muziek en goede sfeer ging het werk vlotjes. **Toko** en **Joshua** kregen zelfs al een zomer gevoel en begonnen in het water te spelen. We waren sneller klaar dan verwacht, dus mochten we zelfs nog extra werk doen!!! 's Avonds genoten we nog wat van de zon, tot het tijd was om te koken. De seniors

begonnen vlijtig, maar gelukkig was **Fret** er nog om de maaltijd te redden. Na het lekkere eten werd er nog wat naar voetbal gekeken of een kaartspelletje te spelen.

Donderdag 5 april

Het was tijd om te gaan overleven in de wilde bossen van Tsjechië. We werden door Bart gedropt aan een rivier waar 2 raftboten stonden te wachten op ons. Na lang pompen konden we eindelijk het water op. Onze begeleider voor de komende 2 dagen was **Pepe**, hij was zowat de Bear Grylls van Tsjechië. Het water stond hoog en de stroming was sterk, dus gingen we snel vooruit. We kwamen na een mooie boottocht eindelijk aan land.



We aten onze lunch en **Pepe** nam ons mee naar zijn bos. Het was werkelijk een

magische plaats! Maar om droog te kunnen slapen moest er nog het een en het ander gebeuren. De shelter was namelijk nog maar een skelet van gewoven takken dus we moesten snel op zoek naar droog gras en takken. Hier ontmoette **Sika Sika**??

Toen kregen we te horen dat we ons avondeten nog moesten gaan vissen. Daaruit bleek dat **Simon** het doden van de vissen leuker vond dan het vissen zelf...? In ander visnieuws had **Toko** bijna een grote vis gevangen, maar die wist juist op het einde te ontsnappen. Het avondeten was lekker en we maakten nog een gezellig kampvuur. Daar vertelde **Pepe** zijn wilde avonturen aan ons tot diep in de nacht.



Vrijdag 6 april



De ene had al wat beter geslapen dan de andere, maar iedereen stond vrolijk op. We dronken een koffie, aten wat brood en waren weer helemaal klaar voor laatste dag. We begonnen al meteen met vissen, want iedereen was vastbesloten om vandaag grotere vissen te vangen. **Pepe** liet ons ook wat rond schieten met zijn loodjesgeweren. Daaruit bleek dat **Picus** een topschutter was! Hij had dit blijkbaar geleerd bij zijn oma. Wat later nam **Pepe** ons mee naar de hoogste punt van de berg. Het was tijd om te gaan rapellen! Veel jongens waren bang, maar onze stoere **Sika** had geen schrik en liet de rest van de seniors een toontje lager zingen. Alle moderators hadden de uitdaging ook aangenomen, alhoewel de ene al wat stoerder naar beneden ging dan de ander.

Simon kwam met slecht nieuws voor **Klipdas**: zijn bottines waren in het vuur gevallen. We kookten alweer een topmaaltijd en begonnen met opruimen. Het was tijd om **Pepe** en zijn bos achter te laten. We werden opgehaald door Bart en gingen met de bus terug naar Praag.

Zaterdag 7 april

Na zeer korte nacht in Praag raakten we in de luchthaven, want onze vlucht was heel vroeg. Iedereen was doodop en lag te slapen. **Lynx** en **Joshua** zagen er zelfs zo slecht uit, dat ze hun papieren en vliegtuigtickets moesten afgeven, dit om te bewijzen dat ze geen zwervers waren. We mochten dan uiteindelijk toch allemaal op het vliegtuig naar Charleroi! Daar wachtten **Harpij** en **Mama Sika** op ons, wat later waren we eindelijk in Wondelgem. Iedereen kroop waarschijnlijk in zijn bedje om nog wat na te dromen over de prachtige reis.



Hier sluit ik af met een klein dankwoord. Eerst en vooral gericht aan de mama's en papa's die ons geholpen hebben met vervoer naar de luchthaven. Vervolgens ook aan **Pepe**, **Bart**, de hele – niet in Praag wonende (want zij waren niet vriendelijk) – Tsjechische bevolking. Tenslotte ook nog aan de seniors, de moderators en zeker ook de EL.

Uw reporter ter plaatse

Stoutmoedige Lynx

Programma Seniors

Indien je een vergadering niet kan komen, gelieve Fennek (fennek@dezwaluw.org of 0471/80.02.58) dan te verwittigen. We vergaderen altijd op ons terrein te Wondelgem. Is dit niet zo wordt het tijdig gemeld. Neem steeds stylo, papier en €0,50 voor de cola mee. Uiteraard in PERFECT UNIFORM!

Zaterdag 05 mei 2018, 10u00 – 17u30

Deze vergadering zal worden gemaakt door de seniors zelf. Verassing voor ons!

Zaterdag 12 mei 2018, 14u00 – 17u30

We focussen ons terug op het halen van enkele badgen zoals gevorderd atletiek. Als er nog andere aanvragen volgen kunnen we die misschien toevoegen.

Vrijdag 18 mei 2018 18:00 - Maandag 21 mei 2018 18:00

INTERCAMP 2018!!! Dit gaat door in Sint-Truiden, meer info volgt via mail.

Zaterdag 26 mei 2018

Geen vergadering

Vrijdag 01 juni 2018, 19u00 – 22u00

Start vrijdagavondvergaderingen (19u-22u), we gaan deze avond allemaal samen aan onze themakledij werken voor Grootkamp zodat iedereen dit jaar zeker iets deftigs heeft.

Zaterdag 09 juni 2018

Geen vergadering

Vrijdag 15 juni 2018, 19u00 – 22u00

We gaan een avondje koken, we maken er een gezellige en ontspannende avond van. Deze dag is tevens de deadline voor de maquettes en spelen voor GK.

Zaterdag 23 juni 2018, 10u00 – 17u30

Laatste vergadering. Deze is nog niet gepland, maar we zorgen zeker voor een mooie afsluiter.

Zaterdag 30 juni 2018

Geen vergadering

Maandag 30 juli 2018 – Woensdag 15 augustus 2018

GROOTKAMP! Meer info volgt in de kampfolder

Zaterdag 08 september 2018, 14u00 – 17u30

Geen tijd voor een trage start. We kijken eerst snel eens onze koffers na en dan beginnen we meteen met het plannen van onze scoutsjaar. We tonen ook de lijst met opdrachten die de seniors doorheen het hele jaar moeten vervullen.

Zaterdag 15 september 2018, 14u00 – 17u30

Vandaag bereiden we ons verder voor op het komende scoutsjaar. Daarnaast spelen we veel spelletjes.

Bedrijvige Fennek

Dino Coppens

Hoofdmoderator Seniors

fennek@dezwaluw.org

0471/80.02.58



Chris Bastiaens



Korteboeken 23
9930 Zomergem



t 0474 32 40 37

f 09 372 65 60

e info@pcrondon.be

i www.pcrondon.be

